

# Lopend Vuurtje



Beste Scoutingvrienden,

Mmm, de vorige editie van het Lopend Vuurtje was ook een kampeditie maar dan die van 2011. Laten we maar zeggen dat de redactie druk bezig is geweest met andere dingen en dat jullie natuurlijk via de website heel goed op de hoogte worden gehouden van alle scoutingactiviteiten.

Maar nu het kamp weer voor de deur staat komt er natuurlijk ook een kampeditie van het Lopend Vuurtje. Meteen kunnen we jullie ook informeren over allerlei activiteiten en nieuwtjes die in onze vereniging hebben plaatsgevonden.

We wensen iedereen een fijn kamp en een fijne zomer !

Redactie Lopend Vuurtje

## OPEN DAG

Op zaterdag 12 mei was het zonnetje al vroeg wakker. Het was dan ook de perfecte dag voor de jaarlijkse Open dag. Al vroeg in de ochtend was iedereen druk in de weer met het klaarmaken van de verschillende activiteiten en de opbouw van de infostand. Natuurlijk werd er ook gezorgd voor een lekker kopje koffie of thee.

Om 13:00 uur was het dan zover. De poort op de Kremerslaan ging open voor bezoekers. Het belooft een gezellige middag te worden. De verschillende geïnteresseerden konden rustig een kijkje in en rond het gebouw nemen. De kinderen konden in de tussentijd deelnemen aan de vele verschillende activiteiten. Zo konden ze hun eigen vlieger maken, broodjes bakken op het kampvuur, een parcours afleggen, pionieren met spekjes en nog veel meer. Tussendoor konden ze, mocht dit bij de andere activiteiten nog niet gelukt zijn, hun energie kwijt met verschillende groepspelen zoals 'Ratten en Raven', touwtrekken én touwduwen.



Toen de Open dag om 17:00 uur tot een eind was gekomen, was iedereen dan ook zeer tevreden. Nadat alles weer was opgeruimd, was er nog even tijd voor een kampvuur waarbij er nog wat werd nagepraat. Daarna ging iedereen, inmiddels moe maar tevreden, weer richting huis. Zowel de leiding, kinderen en de ouders waren zeer enthousiast over deze Open dag. Dit zorgde er naderhand dan ook voor dat er, bij de opkomsten van de verschillende speltakken, nieuwe gezichtjes verschenen.

Zie voor meer foto's onze website [www.tarcisius.nl](http://www.tarcisius.nl)

## Wist je dat?



- ★ De Explorers goede vissers zijn ?
- ★ Zij 32 Forellen gevangen hebben ?
- ★ Deze de dinsdag erna gerookt, gebakken en gegrild zijn ?
- ★ Wij sinds een tijdje een nieuwe aanhangwagen hebben ?
- ★ Wij hier heel blij mee zijn omdat we stiekem toch wel vaak een aanhangwagen nodig hebben en niet alleen met kamp ?
- ★ Het dekzeil nog voorzien wordt van ons groepslogo ?
- ★ De Explorers trouwens ook goede schimmenspelers zijn ?
- ★ Zij een mooie show hebben gegeven op de St. Jorisviering ?
- ★ Dit filmpje op de Youtube account staat van onze vereniging (tik Scouting St. Tarcisius in op youtube.com) ?
- ★ Wij ook sinds 1 januari een Facebook account hebben ?
- ★ Wij eigenlijk heel graag iedereen willen laten zien wat we allemaal doen en kunnen ?

## SCOUTING ST. TARCISIUS LIVE@PINKPOP 2012

Het was weer zover!!! Pinkpop 2012. Traditie sinds 1970 en dit jaar voor de 25<sup>ste</sup> keer in Landgraaf waar diverse scoutinggroepen uit Landgraaf en omgeving ook al de nodige jaren present zijn voor hand en spandiensten.

Voor eventjes was Landgraaf een wereldstad met zoveel mensen.

Op 26,27 en 28 mei was een kleine delegatie van onze vereniging weer aanwezig om eens flink de handen uit de mouwen te steken om van Pinkpop wederom een van de mooiste festivals te maken en te houden. Wij werken overigens ook alweer zo'n kleine 15 jaar tijdens Pinkpop als Milieubrigadiers. Dit overigens met heel veel plezier.



Na 3 dagen hard werken en genietend van het ontzettend mooie weer, de geweldige sfeer en de vele goede optredens kunnen wij met veel plezier terug kijken op een geslaagd en opgeruimd Pinkpop.

Zaterdag 9 juni is er voor de medewerkers van de Milieubrigade nog een Pinkpop after party, waar nog eens terug gekeken wordt op dit geweldige festival... van 2012

Volgend jaar gaan we er weer voor zorgen dat Pinkpop een Green en Clean festival blijft, en wie weet misschien ook wel met jou erbij!!!

## DE VERKENNERS OP BEZOEK IN FORT EBEN EMAEL

Op zaterdag 2 juni jl was het dan eindelijk zo ver.

Nadat het al enkele keren langs was gekomen in de planning zijn de verkenners naar het Belgische Fort Eben Emael gegaan.

Dit fort is gebouwd als bescherming/ strategische uitkijkpost. De Belgen wilden neutraal blijven in de Tweede Wereldoorlog, maar moesten zich, gezien hun ligging tussen toenmalige aartsvijanden Frankrijk en Duitsland in, toch zelf gaan beschermen. In de Eerste Wereldoorlog is België namelijk lang een front geweest en heeft men enorme verliezen geleden.

Om half twee begon de rondleiding, waarbij we aansloten bij enkele andere bezoekers.

De gids wist ons gedurende onze 2,5 uur durende rondleiding een hele hoop te vertellen over het fort.



Aan het begin van de oorlog dacht men nog dat het fort niet te veroveren zou zijn. Achteraf bleek dat een misrekening te zijn.

Door grote en minder grote fouten en door een stomme samenloop van omstandigheden is het de Duitsers gelukt om het fort binnen 36 uur te veroveren. Elke ketting heeft een zwakste schakel. Het fort leerde ons dat muren van een meter dik beton je niet helpen wanneer je op een andere plek iets minder aandacht besteedt aan veiligheid.

Het was een indrukwekkende ervaring, met een dubbel gevoel. Van de ene kant kon je achteraf vaak lachen om simpele fouten die er zijn gemaakt bij de bouw en inrichting van het fort. Wanneer je bijvoorbeeld doet alsof je een groot mijnenveld op het 45 voetbalvelden grote dak van het fort hebt aangelegd, maar ondertussen heb je er ook voetbalvelden gemaakt en een atletiekbaan, dan snap je dat op die plekken geen mijnen zullen liggen. De vijand ziet dat ook en kan daar dus veilig landen.



Van de andere kant zijn er ook slachtoffers gevallen bij de mislukte verdediging van het fort en konden die slachtoffers er niks aan doen dat men bezig was aan een kansloze missie.

Na de interessante rondleiding, waarin je ook een idee kreeg hoe groot het fort was met gangen van 700 meter en langer, zijn we het fort nog beklommen. Op de berg zie je nog alle koepels en torens van het fort, leuk om dat ook van de andere kant te zien.

Ondertussen was het laat geworden en zijn we weer huiswaarts gegaan. Na een korte stop voor een ijsje kwam een einde aan een interessante dag. Een dag waarin we hebben geleerd dat sommige regels en procedures inzake veiligheid erg belangrijk zijn en een dag waarin resten van de oorlog de beste reclame voor vrede blijken te zijn...

rijk zijn en een dag waarin resten van de oorlog de beste reclame voor vrede blijken te zijn...

Zie voor meer foto's onze website [www.tarcisius.nl](http://www.tarcisius.nl)

## GIDSEN OP DE RSW

Tijdens de Regionale Scouting Wedstrijden die gehouden werden op de Heikop om de beste Scouts van regio Parkstad te worden, hebben onze Gidsen de 6<sup>de</sup> plek bij de trainingsploegen behaald.

Op vrijdag 27 april rond 16 uur begon de parkeerplaats van de Heikop te Brunssum zich langzaam te vullen met Scouts uit de Regio's Parkstad en Carboonland. Ook 5 Gidsen van onze Maan Baarda troep stonden tussen deze Scouts. Nadat de Gidsen zich aangemeld hadden moesten ze het Subkamp "Mario" zoeken en beginnen met het opbouwen van de tent.

Na de opbouw was er de opening die in de Mario Bros stijl gehouden werd. De Scouts moesten Mario en Luigi gaan helpen om princess Daisy te redden. Maar oei wat is dat???? De computer doet het niet meer. De Scouts werden gevraagd te helpen om de computer te repareren. In het bos lagen alle benodigde computeronderdelen en de scouts moesten al deze onderdelen verzamelen.



Zaterdag 28 april was het vroeg opstaan want er stond een drukke en zware dag op het programma. Na het ontbijt begon om 9 uur de tocht die de Scouts over en om de Brunssummerheide leidde. Deze tocht was ongeveer 17 km.

Na terugkomst was het tijd voor het bereiden van het avondeten. Voordat de Scouts mochten eten moest eerst een jury het eten proeven.

Ieder groepje scouts moest tijdens het subkampfeest hun ingestudeerde sketch ten uitvoering brengen. Van ieder subkamp was er een winnaar en deze winnaars mochten in het theater hun sketch nogmaals vertonen bij een gezellig kampvuur.

Voor de zondag stond sport en spel op het programma waar de Scouts punten konden scoren voor de eindbeoordeling. Na sport en spel en de lunch was het weer tijd geworden voor het afbreken van het kamp. De juryleden kwamen voor de laatste keer jureren.

Na het leuke en lachwekkende gevecht van Mario & Luigi vs. Bowser was het tijd voor de prijsuitreiking. Er werd begonnen met de trainingploegen. Dit werd door het hoofd van de jury ontzettend spannend gemaakt. De vreugde bij de meiden was groot toen ze hoorden dat ze op een welverdiende 6<sup>e</sup> plek stonden met 2580 punten. Trots liep PL Isa Habets naar voren om de puntenlijst en de herinneringsbadges voor haar ploegje in ontvangst te nemen. De meiden Isa, Simone, Anouk, Runa en Samithra hebben het reuze naar hun zin gehad. En hun motto was dan ook erg duidelijk..... meedoen is belangrijker dan ..... juist ja WINNEN.

Op naar volgend jaar en dan misschien wel als wedstrijd ploeg, maarruhhhh als trainingsploeg is het ook super leuk.

Om RSW in goede banen te leiden was er een enorme achterban die al eerder in de week aanwezig waren om alles op te bouwen en om na afloop van RSW ook weer af te breken. Stafleden en Explorers van onze groep waren hierbij ook betrokken.



Zie voor meer foto's onze website [www.tarcisius.nl](http://www.tarcisius.nl)

## INTERNATIONAAL SCOUTING MUSEUM ARLON (B)

Mochten jullie de komende vakantie in de buurt van Arlon in België komen, aan de Luxemburgse grens, dan weten wij een leuke activiteit als je geïnteresseerd bent in alles over Scouting. Hetty is vorig jaar per toeval een verzamelaar tegen het lijf gelopen die tegen een kleine vergoeding zijn grote verzameling ten toon stelt.

Deze meneer, die zeer enthousiast kan vertellen over Scouting, heeft meer dan 5 kamers van zijn huis vol staan met scoutingartikelen van de afgelopen 100 jaar. Van kelder tot en met de zolder zo'n 150 vierkante meter. Uniek en zeer interessant!

Het adres:

Musée du Scoutisme International

Rue du Maitrank 49

B-6700 Bonnert (Arlon)

[www.museescout.be](http://www.museescout.be)

Open van 1 juli t/m 31 augustus



## Verjaardagen

08-07	Samir Van Veen (6)
13-07	Melvin Klonen (17)
19-07	Julie Buijsen (7)
20-07	Jos van Bijnen (47)
05-08	Chretien Bastin (15)
06-08	Robbert Ploum (11) Runa Koekoek (12)
07-08	Kimberly van der Burgt (16)
08-08	Iris Keulen (7)
08-08	Wouter Breuer (12)
12-08	Jasper Keulen (9)
13-08	Damien Besalah (7)
18-08	Wieviem Alberts (15)
19-08	Fleur Mettler (7)
22-08	Heinz Feiter (79)
26-08	Chantal Koekoek (41)
01-09	Lisa Vaessen (7)
01-09	Dave Martens (35)
02-09	Vera Handels (20)
04-09	Eike Widdau (12)
06-09	Christian Bukowski (12)
09-09	Luc Sniijders (9)
10-09	Kyara Ortmans (17)
11-09	Thivaagar Thillainay (9)
11-09	Mikel Duykers (25)
18-09	Michel Handels (38)
19-09	Isa Habets (11)
29-09	Justin Look (15)

## Agenda

15, 16 september: [Fancy Fair](#)

## Scouty's Tip

Doe de losse spullen die je in je rugzak wilt meenemen in een aparte plastic zakken. Zo kan je makkelijk spullen in en uitpakken zonder de hele rugzak overhoop te halen.



Jantje en Pietje lopen samen naar school. Onderweg zegt Jantje tegen Piet: "Weet je wat ik gisteren gedroomd heb? Ik heb gisteren gedroomd dat ik op de kermis was!" "Oh, wat leuk," antwoordt Piet, "ik heb gisteren gedroomd dat ik een feestje van mijn verjaardag ging houden en dat ik heel de klas had uitgenodigd, behalve jij." "Waarom nodigde je mij niet uit?!" Antwoordt Piet: "Omdat jij toen op de kermis was!"



## Estafette-interview

Het estafette-interview vind je elke keer in het 'lopend vuurtje'. Bij de laatste vraag mag je het interview doorgegeven. Je kunt het alleen doorgeven aan iemand uit een ander(e) speltak/onderdeel van de vereniging dan waar jezelf in zit zodat we kriskras door de vereniging gaan. De volgende die aan de beurt is krijgt de vragenlijst van de redactie.

Naam:	<i>Michel Handels</i>
Geboortedatum:	<i>18 september 1974</i>
Speltak:	<i>Verkenners</i>
Bij scouting sinds:	<i>1985</i>
Leukste scoutingactiviteit:	<i>Kamp</i>
Fijnste kamp:	<i>Finsterthal, Luxemburg (in 2008)</i>
Wat doe ik graag:	<i>Leider bij de verkenners, een concert geven met de fanfaar</i>
Waar ik een hekel aan heb:	<i>Aan onrecht en mensen die liegen</i>
Favoriete Sport:	<i>Voetbal, Formule 1</i>
Lievelingslied:	<i>Heel veel maar Bohemian Rhapsody van Queen vind ik de mooiste</i>
Mooiste film:	<i>Saving Private Ryan</i>
Leukste tv-programma:	<i>Voetbal International</i>
Lievelingseten:	<i>Mexicaans</i>
Wat ik later worden wil:	<i>Ik heb een baan als inpakmedewerker</i>
Wat zou ik doen met een miljoen:	<i>Huisje kopen, op vakantie</i>
Mijn huisdier(en):	<i>Sanne en Suzie (honden)</i>
Favoriete website:	<i>Tarcisus.nl, voetbalzone, voetbal international</i>



### Redactie

Stuur je ideeën, verhalen, agendapunten of opmerkingen voor **1 oktober** naar [lopendvuurtje@tarcisus.nl](mailto:lopendvuurtje@tarcisus.nl) of post ze in de brievenbus in het HK

Kijk ook eens op onze website:

[www.tarcisus.nl](http://www.tarcisus.nl)

VOLGENDE EDITIE:  
**najaar**

Het estafette-interview gaat nu naar: **Iris Keulen**