

Lopend Vuurtje



Hallo Scoutingvrienden,

Afgelopen periode hebben we bij onze vereniging heel veel activiteiten georganiseerd. Zo hebben we een hele succesvolle Heitje voor een Karweitje gehad, een goedverzorgde Paasbrunch, de Open Dag, Amstel Goldrace en de Scouts2Day. Over de Scouts2Day hebben we hieronder een verslag staan. Helaas hebben we geen ruimte om van alles een verslag te plaatsen. Maar daar komt verandering in. Sinds deze maand is onze website drastisch gewijzigd. Wat dit betekent kun je op de volgende pagina lezen.

Veel leesplezier.
De redactie

Scouts2Day 15 mei

Het is 9 uur zaterdagmorgen 15 mei en op het station van Landgraaf begint het langzaam een bonte verzameling te worden van gekleurde blousen. Ook wij van St. Tarcisius zijn hier van de partij.

In de trein van Landgraaf naar Heerlen begint de sfeer bij onze Scouts langzaam op gang te komen. In Heerlen aangekomen staat op spoor 3 onze Intercity klaar die ons met een speciale dienstregeling verder naar Utrecht zal brengen en die alleen nog in Sittard stopt voor de trein met Scouts uit Maastricht.



Een trein die alleen maar vol gepropt zat met honderden Scouts uit diverse Regio's van Limburg, dat kon alleen nog maar feest betekenen. Ongeveer 12:20 uur arriveren wij in Utrecht Centraal, je kon bijna je ogen niet geloven. Overal waar je keek liepen bont gekleurde groepen Scouts uit het hele land.



We moesten vanaf het station een route lopen naar de bussen die ons (de Gidsen en Verkenners) vervolgens weg brachten naar het park Tranwijk, waar we dan van allerhande leuke spellen konden doen.

Ronald en Guy gingen onze groep aanmelden en kregen toen ook de kaartjes voor de eindshow. Voordat we het wisten was de tijd daar alweer om en moesten we ons gaan verplaatsen richting de Jaarbeurs waar dan de spetterende eindshow was.

In de Jaarbeurs aangekomen namen wij met ruim 7.000 andere Scouts plaats waarna de show ging beginnen. De show was hartstikke leuk. Zeker het spetterend optreden van Nick en Simon, vooral Kimberley was toen helemaal in haar nopjes. Nadat het feest afgelopen was zijn we weer richting Landgraaf gereisd. In Landgraaf aangekomen staat ons nog een laatste verrassing te wachten. Hetty had in de trein via de telefoon geregeld dat er op het station pizza voor al onze Scouts klaar stonden. Dat was na die lange dag natuurlijk heel welkom.



Wist je dat?



- ★ De Explorers op het winterweekend voor de derde keer achter elkaar gewonnen hebben ?
- ★ Wij ze daarmee alweer kunnen feliciteren ?
- ★ Ze ondanks dit volgend jaar toch weer mee mogen doen ?
- ★ Vanessa op 8 mei een zoon heeft gekregen genaamd Kjell ?
- ★ Wij haar en Marc natuurlijk feliciteren en veel geluk wensen ?
- ★ De oplossing van de fotopuzzel uit de vorige editie Prinses Maxima is ?
- ★ Zij beschermvrouwe is van Scouting Nederland ?
- ★ Wij haar misschien deze zomer op de JubJam nog gaan zien ?
- ★ Onze staf in de mei-vakantie voor de buitenschoolse opvang 'Pompidou' een activiteitendag heeft georganiseerd ?
- ★ De 35 kinderen die gekomen zijn een leuke dag hebben gehad ?
- ★ De staf het ook leuk vindt om zoveel kinderen kennis te laten maken met scouting ?
- ★ Dit nog een keer herhaald wordt ?

De nieuwe website is online !

Onze vereniging heeft al 8 jaar een eigen website die jullie ongetwijfeld allemaal een keer bezocht hebben. Met de jaren is deze site uitgegroeid tot een belangrijke bron van informatie van en voor onze vereniging. Al een tijdje geleden kwamen we erachter dat de site wel uiterlijk een beetje verouderd is. Daarnaast stond er veel informatie op maar dat was niet altijd makkelijk te vinden.

Hieronder zie je een aantal screenshots van de nieuwe site:



Het grootste verschil met de vorige site, buiten het uiterlijk, is dat de leiding nu zelf inhoud aan de website kan toevoegen. Denk daarbij aan nieuws, een evenement aankondiging en verslagen. De site zal de komende tijd nog regelmatig worden bijgewerkt. Vooral bij de Speltakken (kijk maar eens naar 'the book of Records' van de Explorers.

Dus surf snel naar www.tarcisius.nl en oordeel zelf wat je ervan vindt !

Verjaardagen

- 05-05 Jasmina Hafez (8)
- 12-04 Lars Pötter (6)
- 17-04 Michiel Jung (23)
- 20-04 Roger Milder (36)
- 25-04 Brent Vertommen (11)
- 29-04 Bram Kist (23)
- 01-05 Thom Wings (23)
- 12-05 Damian Hilkens (9)
- 18-05 Tessa van de Wardt (9)
- 19-05 Jelle van der Wouw (7)
- 21-05 Noha Hafez (7)
- 13-06 Cyriel van de Ven (38)
- 30-05 Berry Rinkens (18)
- 16-06 Jasper van de Vin (13)
- 19-06 Jelle Hylkema (12)
- 24-06 Dylan Smit (11)
- 27-06 Guy Willems (29)
- 28-06 Koen Bloemen (22)
- 30-06 Sven Bremen (7)
- Mattijn Handels (15)



12 juni
Beverdoedag

10 juli
Kaderdag

26 juli t/m 6 augustus
JubJam

Wat is dit ?



De Belgen gaan hun eerste raket lanceren. "En," vraagt een verslaggever, "waar gaat de reis naar toe?" "Awel", zegt de Belg, "wij gaan naar de zon." "Naar de zon?" vraagt de reporter, "Maar daar is het toch veel te heet? Bent u niet bang dat de raket zal smelten?" "Wat denkt gij?," antwoordt de Belg, "Wij zijn niet gek, hoor. We gaan natuurlijk 's nachts!"

Estafette-interview

Het estafette-interview vind je elke keer in het 'lopend vuurtje'. Bij de laatste vraag mag je het interview doorgeven. Je kunt het alleen doorgeven aan iemand uit een ander(e) speltak/onderdeel van de vereniging dan waar jezelf in zit zodat we kriskras door de vereniging gaan. De volgende die aan de beurt is krijgt de vragenlijst van de redactie.

Naam:	<i>Stef Smeets</i>
Geboortedatum:	<i>25 februari 1998</i>
Speltak:	<i>Verkenners</i>
Bij scouting sinds:	<i>2004</i>
Leukste scoutingactiviteit:	<i>Kamp</i>
Fijnste kamp	<i>Vorig jaar, de eerste keer in een tent</i>
Wat doe ik graag:	<i>skiën, atletiek, duiken en scouting natuurlijk</i>
Waar ik een hekel aan heb:	<i>sommige dagen op school</i>
Favoriete Sport:	<i>Atletiek</i>
Lievelingslied:	<i>Fire Flies</i>
Mooiste CD:	<i>Te veel om op te noemen</i>
Mooiste film:	<i>The spy next door</i>
Leukste tv-programma:	<i>Disney XD</i>
Lievelings eten:	<i>Friet met hamburger</i>
Wat ik later worden wil:	<i>Gezond en rijk</i>
Wat zou ik doen met een miljoen:	<i>Mijn moeder op vakantie sturen en mijn vader er achter aan (eindelijk rust !!!)</i>
Mijn huisdier(en):	<i>Stella mijn hond, Miep mijn kat, Toeppes de steur, Clara het schaap en bella mijn Geit</i>
Favoriete website:	<i>Mijn eigen http://stefsmeets.webklik.nl/</i>



Redactie

Stuur je ideeën, verhalen, agendapunten of opmerkingen voor **1 juli** naar lopendvuurtje@tarcisius.nl of post ze in de brievenbus in het HK

Kijk ook eens op onze website:
www.tarcisius.nl

VOLGENDE EDITIE:
juli

Het estafette-interview gaat nu naar: **Mattijn Handels**