

Lopend Vuurtje



Beste Scoutingvrienden,

We hebben er lang op moeten wachten maar eindelijk is het bijna zover: de zomervakantie begint. Het mooiste aan de zomervakantie (en eigenlijk ook aan scouting) is het zomerkamp. Dit jaar trekken alle speltakken er weer in alle richtingen op uit om het scoutingjaar af te sluiten. Informatie over de kampen is dan ook te vinden in deze speciale kampeditie van het Lopend Vuurtje.

Maar er is natuurlijk meer gebeurd in en rondom de vereniging. Zo hebben wij recent de handjes uitgestoken op de veteranendag en Pinkpop en hebben de kaderleden een actief weekend gehad op de Heikop.

De redactie wil iedereen een fijn kamp en een mooie vakantie toewensen. Ook willen we iedereen bedanken die zich de moeite heeft genomen om een stukje voor het Lopend Vuurtje te schrijven.

Tot na de zomer !

PINKPOP 2009

Ook dit jaar hebben een 3-tal Scouts en een vriend van Scouting St. Tarcisius meegelopen om van Pinkpop weer het schoonste popfestival van Europa te maken.

Of dit ook weer is gelukt.....wij denken van wel. Met bijna een miljoen bierbekers wat weer ingenomen zijn in de milieudepots en de tonnen aan afval dat wij bij elkaar verzameld hebben, hebben we toch behoorlijk ons best gedaan.

Maar voor dat afval kwamen wij natuurlijk niet alleen. Want het genieten van de goede muziek, mooi weer en de goede sfeer hoort daar ook bij en dat maakt 3 dagen Pinkpop tot een mooie ervaring voor de Scouts. Maar zoals aan alle mooie dingen komt er na 3 dagen hard werken en een geweldige 40^{ste} editie van Pinkpop weer een eind.



De mensen van de Milieubrigade waren zo tevreden dat één Scout van onze groep meteen weer gevraagd is om te komen helpen op Pinkpop Classic op 15 augustus.

Wie weet zal er dan weer een klein verslagje in ons groepsblad verschijnen.



Wist je dat?



- ★ Wij vanaf dit najaar langzaam overschakelen op nieuwe uniformen ?
- ★ Het huidige uniformontwerp alweer meer dan 35 jaar oud is ?
- ★ Je hier na de zomer meer over te horen krijgt ?
- ★ De oplossing van de vorige fotopuzzel ananas was ?
- ★ Een aantal mensen dit toch goed gezien hebben ?
- ★ Ons bestuurslid Jeroen Hendrix niet alleen de Kennedymars maar ook nog de nacht van Gulpen gelopen heeft ?
- ★ Hij als klap op de vuurpijl op het Kaderweekend ook nog de nodige kilometers gelopen heeft ?
- ★ Hem dit spontaan in de lies schoot maar hier inmiddels weer van genezen is ?
- ★ Dave en Muriel, beide Explorerbegeleiding, binnenkort gaan trouwen ?
- ★ Zij zich ook bij Scouting getroffen hebben ?
- ★ Dit niet het eerste huwelijk is waar Scouting 'schuld' aan is ?
- ★ Wij hen alvast een hele fijne dag en natuurlijk een mooi huwelijk wensen ?

KADERWEEKEND 2009

Na het geslaagde kaderweekend in 2008, werd er ook dit jaar een weekend georganiseerd. Het 13 man (en vrouw) sterke team streek deze keer neer bij het nabij het hoofdkwartier gelegen kampterrein 'De Heikop' in Brunssum. Ondanks de geringe afstand een uniek terrein waar genoeg programmamogelijkheden zijn. Wegens de aan het kamp voorafgaande droogte wist de beheerder ons mede te delen dat vuur verboden was. Na het materiaal uit Guy's ééntonner geladen en naar ons terrein gezeuld te hebben kon er begonnen worden met opbouwen.

De 2 staftenten en de dubbele keuken stonden in relatief korte tijd overeind. Het eerste programm onderdeel voor het weekend was een verstopdropping. De deelnemers werden in 2 teams verdeeld en vervolgens in de buurt van Schinveld gedropped. De teams werden door 2 auto's opgejaagd en, indien ze gevonden werden, opnieuw gedropped. Het team van Ronald, Mark, Michel en Koen had pech en werd die avond 2x opgepikt. Aanvankelijk leek het team van Geert, Vanessa, Hetty, Jeroen en Stephanie de dans te ontspringen, maar Guy's alziend oog wist hen na enige tijd zoeken toch te spotten. Nadat alle teams teruggekeerd waren naar het kampterrein werd er nog een beetje gesocialiseerd alvorens iedereen hun tent opzocht.



Jeroen die met een koplamp op probeert een broodje te snijden

De ochtend daarna was het tijd voor honkbal, bij de zandvlakte achter de Rode Beek werd de groep wederom gesplitst. Tijdens de wedstrijd werd er vervolgens naar hartenlust gediscussieerd over wat nou de ideale pitch was. Nadat iedereen gebakken was op de zandvlakte keerde de groep terug naar het kampterrein. Na de lunch zette het gezelschap koers richting de boerengolf baan in Vijlen. De bedoeling van boerengolf is 10 verschillende holes op een heuvelachtig grasland te bereiken in zo min mogelijk slagen. Hierbij is de club een klomp aan een stok en de golfbal een miniatuur voetbal. Ondergetekende speelde mee met Guy en Mark in een competitie tegen Michel, Geert en Ronald. Al Snel bleken de hole-in-ones iets in het nadeel ten opzichte van het aantal foutslagen. Het meest opvallende moment van die middag (naar mijn inziens) was hoe Guy bijna een hartstilstand kreeg van het lachen na een onfortuinlijk schot over de heg door Geert. Aan het einde van de dag had iedereen, al dan niet succesvol, de holes gepasseerd. Reden genoeg voor een traktatie uit eigen beurs bij de bekende ijstent van Epen.



Slagbal bij de Rode Beek

Nadat iedereen zijn of haar ijs opgegeten had vielen de eerste druppels van wat later een behoorlijke bui zou blijken te zijn. Het was immers, terwijl iedereen nietsvermoedend met klompen stond te zwaaien, behoorlijk bewolkt geworden. Wegens aanhoudende klachten vanuit de groep, is ongetekende eventjes naar huis gegaan om te douchen. Bij terugkeer hadden er zich enkele grote plassen water gevormd op het kampterrein. De wateroverlast tijdens de regenbui was zo groot dat enkele stafleden zich uitgeleefd hadden met de pionierschepjes om zo een nieuwe waterhuishouding te creëren in de keukentent. Ook bleek het grondzeil van beide tenten plaatselijk nat te zijn, hetgeen een goed excuus was voor de grondslapers om hun spullen op de stretchers te deponderen.



Het Boerengolfparcours



Mikel en Guy die een blatend schaap imiteren

Een traditionele barbecue op het kampvuur zat er niet in, en ook het voorgestelde alternatief (met houtskool) had weinig kans op slagen. Daarom werd, nadat de regen op was, de gasbarbecue van Mikel ingeschakeld. Zodoende kon er toch nog genoten worden van het veel te ruim ingekochte vleesassortiment. Ondanks dat het al behoorlijk laat begon te worden, was er nog enige tijd over voor een bosspel. Het Undercover spel draait om het verzamelen van illegale handelswaar door middel van ruilhandel. Hierbij is één waar gemarkeerd door de politie en dus is het zaak te voorkomen dat deze waren in jou bezit komen. Mocht het zo zijn dat deze handelswaar toch in je bezit was, was het zaak zo snel mogelijk nietsvermoedende collega's deze waar aan te smeren. Mikel en Majorie (die als team werkte) bleken de meest bekwame handelaars, op de voet gevolgd door Geert. Na afloop van het spel werd er nog even geweewolft (rollenspel waarbij onschuldige burgers worden opgegeten), alvorens het wederom tijd was om de slaapzak op te zoeken. Enkel en enkele zijn nog even bij het kampvuur gaan zitten dat een andere groep op het terrein brandend achtergelaten had.

De volgende ochtend stond een speurtocht op het programma waarin de navigatie en andere scoutingtechnieken van 3 teams op de proef gesteld werd. In de Brunsummerheide waren 10 punten aangewezen waar een waardevolle schat begraven kon liggen. Door het uitvoeren van verschillende opdrachten konden de teams locaties wegstrepen, waardoor uiteindelijk de correcte locatie overbleef. Het team van Geert wist de schat uiteindelijk voor de neus van het team van Jeroen, Guy en Stephanie weg te graaien. Doordat dit programma behoorlijk was uitgelopen moest er meteen daarna opgeruimd worden alvorens weer terug te keren naar het Hoofgebouw.

Het weekend was wederom een groot succes en we hopen dat iedereen volgend jaar weer meegaat!

Michiel Jung

Verkennerleider en redactielid Lopend Vuurtje



De Heikop na de regenbui

VETERANENDAG 2009

Zondagmorgen 21 juni om 7:45 uur een handje vol met Scouts verzamelen zich op de parkeerplaats van Op de Kamp.

Zij zullen deze dag de mensen van de Veteranen Stichting Landgraaf, net als vorig jaar, ondersteunen met diverse hand- en spandiensten. Langzaam beginnen de andere mensen zich ook te verzamelen.

Na een korte uitleg van de werkzaamheden beginnen ook al de eerste voertuigen te arriveren. Deze voertuigen werden door Dave met een aantal andere jongens naar hun plaats op de parkeerplaats begeleid. De andere jongens hielpen de marktkraampjes in elkaar te zetten maar ook andere klusjes zoals auto's van de parkeerplaats houden wat af en toe moeilijker was dan het leek.



Langzamerhand begonnen ook de veteranen zich te verzamelen, die dan ook weer geholpen moesten worden met instappen in de taxi zodat zij zich konden verplaatsen naar het monument aan de Beuteweg. Waar overigens ook nog een aantal mensen van onze groep en van Scouting de Pioniers actief waren met hand en spandiensten en het bemannen van de vlaggen.



Ondertussen was het op de parkeerplaats wachten op de eyecatcher, de "Pantserhouwitzer 2000" het grootste artillerie geschut wat in gebruik is bij het nederlandse leger.

Uiteindelijk werd het lange wachten dan toch beloond, want de "Houwitzer" was gearriveerd. Alleen het lossen van dat ding en het manoeuvreren trok al genoeg bekijks. Hij paste maar net op straat. De beschadigde stoeprand kun je nu nog zien.

Zonder dat wij het in de gaten hadden was het ook zo weer 5 uur en konden wij weer beginnen met opruimen en keerde langzaam de rust weder rond Op de Kamp. Voor alle bezoekers maar ook voor ons als medewerkers was het een leuke dag.

KLACHT ?

Beste leden en ouders,

We streven er als bestuur natuurlijk naar om binnen onze vereniging alles naar behoren te laten verlopen en gelukkig gaat dat ook prima. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat jullie niet helemaal tevreden zijn.

Bij de hervorming van onze vereniging vorig jaar, waar we jullie al eerder over hebben geïnformeerd, hebben we een nieuw huishoudelijk reglement opgesteld waarin ook is vastgelegd hoe we met klachten willen omgaan. In eerste instantie streven we er naar dat betrokken partijen hun klacht of ontevredenheid met elkaar bespreken. Voor jullie is het eerste aanspreekpunt de speltak(team)leiding.

Wanneer een gesprek tussen lid/ouders en (team-)leiding niet tot een oplossing leidt, of niet mogelijk is, kan de groepsbegeleider worden ingeschakeld. Dit kan direct door lid of ouders dan wel door de leiding van de speltak. De groepsbegeleider zal proberen met de betrokken partijen tot een oplossing te komen. Als verdere stappen noodzakelijk zijn zal het groepsbestuur worden ingeschakeld.

Voorop staat dat een klacht niet mag blijven liggen en dat dat leidt tot beëindiging van een lidmaatschap want daar vinden we met zijn allen Scouting een veel te leuke hobby voor.

Als jullie verder nog vragen, tips of opmerkingen hebben hoor ik dat natuurlijk graag.

Esther Nieuwenhuis, groepsbegeleider
groepsbegeleiding@tarcisius.nl



Agenda



25 t/m 1 augustus
Zomerkampen

30 aug. t/m 2 september
Beverkamp

21, 22 september
Fancy Fair



Fotopuzzel

Wat is hier afgebeeld ?

Scouty's Tip

Als je op kamp natte schoenen krijgt, wat natuurlijk niet te hopen is, dan moet je deze nooit bij een vuur drogen. De schoenen drogen dan te snel waardoor er scheuren in het leer kunnen komen. (Keuken)papier in je schoen is het beste.



De muzikleraar vraagt: "Sietse, als iemand alleen een instrument bespeelt, hoe heet dat dan?". "Solo". "Goed, en Jelle, als men met z'n tweeën speelt?". "Een duet meneer". "Uitstekend. En Paul, met z'n drieën spelen, hoe noem je dat?". "Een trio". "Prachtig. En Rob, als je met zijn vieren speelt?". "Klaverjassen, meneer!"

Estafette-interview

Het estafette-interview vind je elke keer in het 'lopend vuurtje'. Bij de laatste vraag mag je het interview doorgegeven. Je kunt het alleen doorgeven aan iemand uit een ander(e) speltak/onderdeel van de vereniging dan waar jezelf in zit zodat we kriskras door de vereniging gaan. De volgende die aan de beurt is krijgt de vragenlijst van de redactie.

Naam:	Layla Schuurmans
Geboortedatum:	4 oktober 2000
Speltak:	Welpen
Bij scouting sinds:	februari 2007
Leukste scoutingactiviteit:	St. Jorisviering
Fijnste kamp:	Tegelen 2008
Wat doe ik graag:	Trefbal
Waar ik een hekel aan heb:	Wandelen
Favoriete Sport:	Badminton
Lievelingslied:	Hot and Cold (Katy Perry)
Mooiste CD:	One of the boys (Katy Perry)
Mooiste film:	Huis Anubis
Leukste tv-programma:	Sponge Bob
Lievelingseten:	Spaghetti
Wat ik later worden wil:	Kok
Wat zou ik doen met een miljoen:	Arm mensen helpen
Mijn huisdier(en):	Onze hond Bing (eling)
Favoriete website:	www.tarcisius.nl



Redactie

Stuur je ideeën, verhalen, agendapunten of opmerkingen voor **1 oktober** naar lopendvuurtje@tarcisius.nl of post ze in de brievenbus in het HK

Kijk ook eens op onze website:
www.tarcisius.nl

VOLGENDE EDITIE:
oktober

Het estafette-interview gaat nu naar: **(Papa) Dave Martens**